

Scheermes

Turend naar het beeldscherm van mijn Imac
In gedachten terugkerend naar een mooie waddenreis
Een reis met allemaal schilders aan boord
Schilders die de wadden op het doek gaan vereeuwigen

We tekenen het voorjaar 2016
Vandaag gaan we droogvallen
De platbodem schippert naar het wad waar dat staat te gebeuren; droogvallen
Geen plek om te gaan schilderen, maar wel voor fotografie

Voorzichtig de touwladder af
schoenen uit en op blote voeten
Het zilte zand kruipt al snel tussen mijn tenen
Dan speurend het wad op
Een klein uur de tijd wil het water niet weer stijgen

Zand afgewisseld met plasjes water
Door het water schijnend zeewier
Met een prachtige frisse groene kleur
Strandkrabben waar je met een boogje omheen loopt,
Maar niet voor ik er een foto van geschoten heb
Bijzondere schilderachtige kleuren op zijn lijf

Daar verderop het wad ontwaar ik iets
Het steekt boven het wad uit
Daar lopen wij op af met het idee iets bijzonders aan te treffen
Het lijkt op een afstand wel mini afvalhout
Dichterbij komend neem ik een mini pijn-bos waar
Mijn blote voeten schrijden er voorzichtig langs heen

Het is scherp en het steekt dus boven het wad uit
Scheermessen lijken het wel en zo worden ze ook genoemd
Het betreft langwerpige glanzende bruine schelpdieren
Het zijn mesheften voor de kenners hiervan.
Ze kunnen wel 16 cm lang worden
En, dat zou je niet denken, ze zijn ook eetbaar

En dan snel terug naar de platbodem
Maar daar nog eerst een foto schieten van die “de Vlieter”
Ook dat is een boeiend tafereel op zo'n droog wad,
maar niet meer voor lang
Het water stijgt
Snel aan boord genietend van wat hier was

Kees Moerkerk