

Ketsen

Een ode aan mijn overleden vader én moeder.

Aan de Vliet, in de Wassenaarse polder, langs de Maas
Een steentje ketst, stuitert over het water
Het maakt kringetjes
Kringetjes die steeds groter worden
Alles omvattend
De hele wereld willen bereiken
Om vrede te stichten
In de harten van ons mensen
Hier en daar rimpelt het
Sommige kringetjes bereiken de oever
De veilige kant
Op zoek en verlangend naar de eeuwigheid

